



Αποστολή

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010



«Ψεχου και ἴδε» (Ιωαν. 1, 47)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

www.apostoli.org

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «Η ΟΣΙΑ ΘΩΜΑΪΣ»

ΕΤΟΣ 20^ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 80
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2010

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πρωτοπρ. Αθανάσιος Γιουσμάρ
Θ. Χατζημιχαήλ 78, 81100 Μυτιλήνη
ΤΗΛ.: 22510 21549
ΦΑΞ: 22510 42142
e-mail: agiousmas@apostoli.org

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
«Η ΟΣΙΑ ΘΩΜΑΪΣ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
Θεοφίλου Χατζημιχαήλ 78
Τ.Κ. 81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Εσωτερικού : 20,00 ευρώ
Εξωτερικού : 25,00 ευρώ
Αρ. Λογαρ.:
Alpha Bank 601-002101-120026

*«ή γάρ σφραγίς
τῆς ἡμῆς ἀποστολῆς
ὑμεῖς ἐστέ
ἐν Κυρίῳ»
(Α΄ Κορ. 9, 2)*

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

• ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:00 π.μ. Σύναξη Κατηχητικού Λόγου
8:30 π.μ. Βραδινή Συντροφιά Νέων

• ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00 π.μ. Συντροφιά Παιδιών
Α', Β' & Γ' Δημοτικού
11:00 π.μ. Συντροφιά Παιδιών
Δ', Ε' & Στ' Δημοτικού

• ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

10:30 π.μ. Συντροφιά Εφήβων
Γυμνασίου - Λυκείου



Και στον Ιερό Ναό της Αγίας Θωμαΐδος:

κάθε Τετάρτη στις 5:00 π.μ.

Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής

και κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα στις 8:00 π.μ.

Συμβουλευτική Συνάντηση Συζύγων

Χαρά μας η συμμετοχή σας

Αδελφοί μου,

Με τη Χάρη του Θεού, το Καλοκαίρι πλέον έγινε παρελθόν... Όλοι, ή τουλάχιστον όσοι είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν σε πολυήμερες ή ολιγοήμερες διακοπές, επέστρεψαν στη βάση τους και στο πρόγραμμά τους.

Κι εμείς σιγά-σιγά ως Ενορία και ως Ορθόδοξη Κοινότητα μπήκαμε στο ρυθμό μας και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας π. ΙΑΚΩΒΟΥ ξεκινάμε και πάλι φέτος, αμέσως μετά την Κυριακή του Σπορέως, 17 Οκτωβρίου 2010, τις πολλαπλές Κατηχητικές μας δραστηριότητες. Δραστηριότητες που καλύπτουν και προσκαλούν όλες τις ηλικίες, τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, τους νέους, τα νεαρά ζευγάρια και τους μεγαλύτερους.

Αδελφοί μου,

Ο Κύριος, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, είχε πει στον Προφήτη Ιεζεκιήλ: *«Άνθρωπε, εμπρός, πήγαινε στους Ισραηλίτες και πες τους ό,τι εγώ σε προστάζω»* (Ιεζ. 3, 4). Και ο Προφήτης υπάκουσε... Αυτή την εντολή ταπεινά θεωρώ πως παρέλαβα κι εγώ, κυρίως από την ημέρα της χειροτονίας μου. Μα, θυμάμαι πως είχα αρχίσει πολύ πιο πριν... Μαθητής Γυμνασίου τότε, στην Ιερατική Σχολή της Τήνου, με την άδεια του αιμνήστου σχολάρχη μας, του π. Θεοδώρητου Μπουρνή και τις ευχές του πνευματικού μου, π. Πέτρου Δακτυλίδη, ξεκίνησα να διοργανώνω Κατηχητικές Συνάξεις! Αρχικά στα χωριά Μουντάδο και Φαλατάδο της Τήνου, όπου σπούδαζα, κι αργότερα στο νησί μας με τις ευχές του αιμνήστου Μητροπολίτου

μας κυρού Ιακώβου και τις προτροπές του τότε Πρωτοσυγκέλλου μας και νυν Μητροπολίτου μας π. Ιακώβου. Ως σπουδαστής της τότε Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, μετά ως διάκονος στον Ιερό Ναό του Αγίου Συμεών και αργότερα ως εφημέριος στην ενορία της Παναγίας Χρυσομαλλούσας Μυτιλήνης.

Αγωνιά και προσπαθώ.

Κάπου-κάπου απογοητεύομαι, πληγώνομαι, αλλά επιμένω.

Επιμένω στην Κατήχηση, πρώτον γιατί στα αυτιά μου στριφογυρίζουν τα λόγια του Ιησού προς τους μαθητές Του: *«Αυτά που σας είπα στα σκοτεινά, πέστε τα στο φως και αυτά που ακούσατε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε τα από τους εξώστες»* (Ματθ. 10, 27). Δεύτερον, γιατί η Κατήχηση μαζί με τη Θεία Λειτουργία είναι τα δυο πράγματα που με γεμίζουν και τρίτον γιατί διαπιστώνω πάμπολλες φορές το πνευματικό όφελος που αποκομίζουν από τις Συνάξεις μας αρκετοί αδελφοί μας... Γνωρίζουν το Χριστό. Συνειδητοποιούν τι είναι η Εκκλησία και προσπαθούν να στοιχίζονται στους σωτήριους...ώμους του Πατέρα μας Θεού.

Ειλικρινά, θα είναι χαρά μου και χαρά όλων μας αν συμμετέχετε και φέτος στις συνάξεις μας.

Με αληθινή αγάπη

π. Θανάσιος Μουσιμιάς

ΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ

• **Τετάρτη 5:00 μ.μ.** στην Αίθουσα του Κατοικητηρίου της Ορθόδοξης Κοινότητας «Η Οσία Θωμαΐς», μετά την Παράκληση της Αγίας, η Σύναξη Αγιογραφικής Μελέτης: «*Σχόλια στα υπόλοιπα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ματθαίου*».

• **Παρασκευή 7:00 μ.μ.** στην Αίθουσα Κατηχήσεως του Ναού μας, μετά την Παράκληση του Αγίου, η Σύναξη Κατηχητικού Λόγου, με θέμα συζήτησης: «*Σχολιάζοντας επιλεκτικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης*».

• **Παρασκευή 8:30 μ.μ.** στην Αίθουσα Κατηχήσεως του Ναού μας, μετά το Μικρό Απόδειπνο και τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου, η Βραδινή Συντροφιά Νέων, με θέμα συζήτησης: «*Πνίγομαι! Η Εκκλησία μπορεί να μου βρει ή να μου δώσει τη λύτρωση*».

• **Σάββατο 10:00 π.μ.** στην πιο πάνω Αίθουσα Κατηχήσεως, η Συντροφιά Παιδιών Δημοτικού, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, με θέμα συζήτησης: «*Αναζητώντας πρότυπα και δυο λόγια αγάπης*».

• **Σάββατο 11:00 π.μ.** στην ίδια Αίθουσα Κατηχήσεως, η Συντροφιά Παιδιών Δημοτικού, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης, με θέμα συζήτησης: «*Όλοι μαζί. Όλοι για όλους. Και όλοι μας κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία Του*».

• **Κυριακή 10:30 π.μ.** στην Αίθουσα Κατηχήσεως, η Συντροφιά Εφή-

βων, για μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας, με θέμα συζήτησης: «*Για ποιους λόγους να εμπιστευτώ το Χριστό και την Εκκλησία Του*».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΗΡΥΓΜΑ

• **Κάθε Κυριακή** στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα, συνεχίζοντας για τέταρτη χρονιά το ίδιο κηρυκτικό θέμα: «*Δεν ήταν αναμάρτητοι οι Άγιοί μας*».

• **Κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα** στον Ιερό Ναό της Αγίας Θωμαΐδος. Αμέσως μετά, μαζί με το πρωινό, σύντομη συζήτηση σε θέμα: «*Επίκαιρα εορταστικά και κοινωνικά σχόλια*».

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

• **Κάθε Σάββατο 9:15 μ.μ.** στον Ιερό Ναό της Αγίας Θωμαΐδος.

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

• **Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 9:30 μ.μ.** στο Ναό της Αγίας Θωμαΐδος.

• **Παρασκευή 8:30 μ.μ.** στην Αίθουσα Κατηχήσεως του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα.

• **Κυριακή 7:00 μ.μ.** εναλλάξ στα παρεκκλήσια της ενορίας μας, Αγίας

«*Μακάριοι
οί ακούοντες
τόν λόγον
τοῦ Θεοῦ
καί φυλάσσοντες
αὐτόν*»
(Λουκ. 11, 28)

ΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ειρήνης, Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίων Ακινδύνων και Φανουρίου.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

• Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, 9:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα ή στον Ιερό Ναό της Αγίας Θωμαΐδος.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

• Κάθε Τετάρτη 6:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Θωμαΐδος.

• Κάθε Σάββατο 4:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΑΞΗ

• Κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα, 8:00 μ.μ. στην Αίθουσα του Κατοικητηρίου της Ορθόδοξης Κοινότητας «Η Οσία Θωμαΐς», πίσω από το Νοσοκομείο, η Συμβουλευτική Συνάντηση Συζύγων με ελεύθερη συζήτηση επί θεμάτων σχέσεων και οικογένειας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ

• Σε κατάκοιτους ή γέροντες της ενορίας μας, σε οικογένειες αλλοδαπών και σε ιδρύματα του νησιού μας.



«Και είναι η μονάχη
θερμή μου προσευχή
στου θρόνου Σου τα πόδια
να φέρω μια ψυχή!»



Επίκαιρα αποφθέγματα

- Ο άμβωνας δεν πρέπει να «μαλώνει», αλλά να τονώνει τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να φοβερίζει, αλλά να φωτίζει τους αμαρτωλούς.
- Μην επικρίνεις κανένα κήρυγμα, εάν πρώτα δεν ευκαιρήσεις να το πειραματισθείς.
- Μη φοβάσαι να σπείρεις, επειδή βλέπεις μερικά πουλιά.
- Όταν τελειώνει το κήρυγμα στην Εκκλησία, αρχίζει στην καρδιά σου.
- Μπροστά στα ζωντανά και θαρραλέα κηρύγματα οι ακροατές είναι δύο ειδών: άλλοι σώζονται και άλλοι θυμώνουν.
- Η διαφορά ανάμεσα στο φάρμακο των ψαριών και στο “φάρμακο” των ανθρώπων για το οποίο μας μίλησε ο Κύριος, είναι τούτη. Τα ψάρια ψαρεύονται ζωντανά και μετά πεθαίνουν, ενώ οι άνθρωποι ψαρεύονται νεκροί και μετά ζούνε.
- Δεν αξίζει να πηγαίνω παντού για να κηρύξω, εάν δεν κηρύττω με τη ζωή μου. Για να κηρύξεις, πρέπει να δείξεις.
- Ο Θεός δίνει Χάρη σ’ αυτούς που κηρύττουν, όχι γιατί την αξίζουν οι ίδιοι, αλλά γιατί τη χρειάζονται όσοι τους ακούν.
- Το κήρυγμα δεν πρέπει να μεταδίδει στους ανθρώπους φανατισμό, αλλά φωτισμό.
- Προσεύχου στο Θεό για έναν πλούσιο θηρισμό, όμως μην παύεις να οργώνεις και να σπέρνεις.

(Από τη συλλογή Αποφθεγμάτων Γεωργίου Β. Μαυρομάτη «Δροσοσταλίδες», Τόμος Β΄, Εκδόσεις «Τέρτιος» Κατερίνη).

Φρόντισε για τη σωτηρία του αδελφού σου

«Αξίζει κι εμείς να επιθυμούμε και να φροντίζουμε για τη σωτηρία των αδελφών μας. Αυτή μας η ενέργεια δεν είναι μικρότερης αξίας από το μαρτύριο, κι αυτό γιατί για να σώσουμε τους άλλους, αρνούμαστε πολλές φορές και τον ίδιο μας τον εαυτό!

Όλοι μπορούμε με το λόγο μας και την παρουσία μας να συντελούμε στη μετάδοση του Λόγου του Θεού. Αν σε αυτό αδιαφορούμε, τότε μοιάζουμε με δέντρα άκαρπα, διακοσμητικά, που δεν έχουν τι να προσφέρουν στους ανθρώπους.

Ας μη λέμε “μου είναι αδύνατο να οδηγήσω κάποιον στο Θεό”. Θυμήσου τη χήρα στην Καινή Διαθήκη. Έριξε στο γαζοφυλάκιο ένα δίλεπτο. Αυτό μόνο είχε κι ας ήταν κάτι ελάχιστο και πενιχρό! Οι μαθητές του Χριστού ήταν αγράμματοι και αμόρφωτοι! Ο Ονήσιμος δούλος! Ο Παύλος και ο Τιμόθεος φιλάσθενοι...

Θα αποδεχθώ έναν ήλιο που δε θα θερμαίνει ή δεν θα φωτίζει, όχι όμως έναν Χριστιανό που δεν θα μεταφέρει στους άλλους το Λόγο του Θεού».

(Ιερός Χρυσόστομος)

*«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη
...διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα
ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν καὶ ἰδοὺ
ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν»
(Ματθ. 28, 19-20)*



Μόνος;
Γιατί;

Σε περιμένουμε
αν θες,

κάθε Παρασκευή 8:30 μ.μ.
στη Συντροφιά Νέων

Σε περιμένουμε στη
ΣΥΝαξη ΚΑτηχητικού Λογού



κάθε Παρασκευή στις 7:00 μ.μ.
στο Ναό του Αγίου Θεράποντα
μετά την Παράκληση του Αγίου

(7)

«Κύριε, τούς τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμούς διάνοιξον, εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγμάτων κατανόησιν, κατὰπεμψον δέ ἐφ' ἡμᾶς τόν ἄνωθεν φωτισμόν τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς καί κατάρτισον τὰς καρδίας ἡμῶν γῆν καλὴν καί ἀγαθὴν, δέξασθαι τόν θεῖον σπόρον τοῦ λόγου Σου καί ἐν αὐτῷ μένειν διά παντός».

(Ἐυχὴ ἐπὶ ἐνάργει Πνευματικῶν Συνάξεων)



«Ἐρχέσθε καὶ ἴδετε» (Ἰωαν. 1, 40)