

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αποστολή



ΑΠΟΣΤΟΛΗ

www.apostoli.org

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «Η ΟΣΙΑ ΘΩΜΑΪΣ»
ΕΤΟΣ 21^ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 83
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2011

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
πρωτοπρ. Αθανάσιος Γιουσμάς
Θ. Χατζημιχαήλ 78, 81100 Μυτιλήνη
ΤΗΛ.: 22510 21549
ΦΑΞ: 22510 42142
e-mail: agiousmas@apostoli.org

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
«Η ΟΣΙΑ ΘΩΜΑΪΣ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
Θεοφίλου Χατζημιχαήλ 78
Τ.Κ. 81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Εσωτερικού : 20,00 ευρώ
Εξωτερικού : 25,00 ευρώ
Αρ. Λογαρ.:
Alpha Bank 601-002101-120026

Εκτύπωση
«Γραφικές Τέχνες Πασπάτη»
Αφοί I. Πασπάτη & Σία Ο.Ε.
Οδυσσέως 10, 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510.22063 Φαξ 22510.29749

Φωτογραφίες:
Από την προσκυνηματική μας εκδρομή
στον Πόντο και την Καππαδοκία
(11-20 Ιουλίου 2011)



‘Υμνος και Προσευχή της Ορθόδοξης Κοινότητας «ΟΣΙΑ ΘΩΜΑΪΣ»

Απάνθισμα στίχων
από Ψαλμούς του Δαβίδ

«Ἐκ βασθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε,
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου»
(129, 1). «Ἄλληλούϊα». (Ἀποκ. 19, 1)

«Διηγήσομαι τό δνομά σου τοῖς ἀδελ-
φοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω
σε» (21, 23). «Ἄλληλούϊα».

«Ἴδού δὴ τί καλόν ἡ τί τερπνόν, ἀλλ'
ἡ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπὶ τό
αὐτο;» (132, 1). «Ἄλληλούϊα».

«Μετά δούς δοιος ἔσῃ, καὶ μετά
ἀνδρός ἀθώου ἀθῶος ἔσῃ» (17, 26).
«Ἄλληλούϊα».

«Καὶ μετά ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτός ἔσῃ καὶ
μετά στρεβλοῦ διαστρέψεις» (17, 27).
«Ἄλληλούϊα».

«Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν
Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς
αὐτοῦ» (127, 1). «Ἄλληλούϊα».

«Ἄύτι ἡ γενεά ξιτούντων τὸν Κύριον,
ξιτούντων τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ
Πακάβ» (23, 6). «Ἄλληλούϊα».

«Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστόν
τό δνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ» (8, 1).
«Ἄλληλούϊα».

«Σύ Κύριε, φυλάξαις ὑμᾶς καὶ διατη-
ρήσαις ἡμᾶς, ἀπό τῆς γενεᾶς ταύτης,
καὶ εἰς τὸν αἰώνα τοῦ αἰώνος» (11, 8).
«Ἄλληλούϊα».

π.Α.Γ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ



«Χριστιανός»: Ονομασία των μαθητών του Χριστού. Των ανθρώπων που έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που έχουν κατηχηθεί και που κατηχούνται. Αποδέχονται τις αλήθειες του Χριστού, παράλληλα δε συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας.

Στην Αντιόχεια «τό πρῶτον» – κατά πάσα πιθανότητα από τους ειδωλολάτρες – μας δόθηκε αυτή η ονομασία (Πρ. 11, 26). Ως τότε οι αφοσιωμένοι στο Θεάνθρωπο Ιησού ονομάζονταν «εκλεκτοί», «άγιοι», «πιστοί». Την ονομασία αυτή, «Χριστιανοί», τη συναντάμε και στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου (Α' Πέτρ. 4, 16). Από το 64 μ.Χ. είναι πλέον καθιερωμένη. Την αναφέρει ο Λατίνος ιστορικός Πόπλιος Τάκιτος και την χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, καθώς και ο συγγραφεύς του Μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου.

Το όνομα «Χριστιανός» έχει ελληνική προέλευση! Προέρχεται από το όνομα Χριστός, που αποτελεί την ελληνική απόδοση του ονόματος Μεσσίας. Μελέτες έχουν αποδείξει πως ο κύριος λόγος των διωγμών οφείλονταν σ' αυτό ακριβώς το όνομα. Οι Χριστιανοί, εφόσον ήταν Χριστιανοί, κατατάσσονταν στους υπόπτους για ...αντικοινωνική συμπεριφορά, αφού λάτρευαν το Χριστό που είχε σταυρώσει ο Ρωμαίος διοικητής της Ιουδαίας, μιλούσαν για το τέλος του κόσμου, δεν απέδιδαν τιμή στις θεότητες και δεν λάτρευαν

τὸν αυτοκράτορα. Τὸ ὄνομα Χριστιανός αρκούσε για να διωχθεί κάποιος, χωρίς να έχει διαπράξει κάποιο ἔγκλημα!

Δεν λησμονούμε πως συναντάμε την ονομασία Χριστιανός και με την εξής γραφή: Χρηστιανός. Από το χρηστός, που σήμαινε αγαθός, ενάρετος, ηθικός, έντιμος, αφελής. Κι όντως οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν αγαθοί, ενάρετοι, ηθικοί, έντιμοι και υπερβολικά καλοί. Τόσο που τους θεωρούσαν και αφελείς.

Σήμερα, δυστυχώς, από τους λεγόμενους «Χριστιανούς» (Ορθοδόξους, Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες) προέρχονται άπιστοι, άθεοι, υλιστές, κακοποιοί, καταχραστές, διεστραμμένοι, βλάσφημοι, πονηροί, φεύγετες, υποκριτές! Χριστιανοί, παιδιά του... διαβόλου! Δεν έχουμε πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό, αγάπη στο ουνάνθρωπο. Περιοριστήκαμε στα ...τυπικά κι αποβάλαμε την ουσία, που είναι η ενότητα ανάμεσα στο Θεό και στους αγιθρώπους.

Μπορούμε να γίνουμε όνομα και...πράγμα Χριστιανοί. Αναλαμβάνοντας τις όποιες ευθύνες απορρέουν από αυτή την ονομασία μας και στοχεύοντας στο χαμένο Παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού. Οι Κατηχητικές Συνάξεις της Εκκλησίας μας και σ' αυτό στοχεύουν.

Επίσκοπος Λουγάνη

Το όνομα Χριστιανός κατά τον Άγιο Γρηγόριον

Επιμέλεια: Χαρούλα Αρετάκη-Βουλά

Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης γεννήθηκε το 332 μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου που η Ορθόδοξη Κοινότητά μας επισκέφθηκε το φετινό Καλοκαίρι. Ήταν **αδελφός** του Μεγάλου Βασιλείου. Πήρε την ίδια μόρφωση με τον αδελφό του και ξεχώρισε κι αυτός για τους αγώνες και το έργο του. Στα σαράντα του χρόνια αναδεικνύεται επίσκοπος Νύσσης, μιας κωμόπολης της Καππαδοκίας. **Πολέμησε και πολεμήθηκε** από τον Αρειανισμό, από τους

οπαδούς του αιρετικού Απολλινάριου και από τους πνευματομάχους του Μακεδόνιου. Ο **πολυγραφότατος** αυτός Πατέρας της Εκκλησίας μας είναι **από τους πλέον κατάλληλους** να μας μιλήσει για τη σημασία της ονομασίας Χριστιανός, έτοι όπως εκείνος την ανέλυσε στον φίλο του Αρμόνιο.

Αρχικά επισημαίνει ο Άγιος ότι **είναι αδύνατο να μιλήσει κάνεις για το Θεό** και μάλιστα να Τον κατανοήσει, επειδή η θεία μεγαλοσύνη βρίσκεται πάνω από κάθε νοητή έννοια. Μπορούμε, όμως, να προσεγγίσουμε τη θεία φύση Του χρησιμοποιώντας, όπως οι Προφήτες και οι Απόστολοι, καθημερινές λέξεις. Έτοις ισχυριζόμαστε ότι ο Χριστός είναι Βασιλεύς, είναι δικαιούνη, σοφία, δύναμη, αλήθεια, αγαθότητα, ζωή, οωτηρία, αφθαρσία, αμετάβλητος και αναλλοίωτος. Εάν, λοιπόν, στο όνομα Χριστός περικλείεται η περίληψη κάθε υψηλής έννοιας, τότε το ίδιο συμβαίνει και με τον όρο Χριστιανισμός.

Εμείς, συνεχίζει, που με την πίστη στο Χριστό συναπτόμαστε μ' Εκείνον, μαζί με το όνομα Χριστός **παίρνουμε και τα ονόματα** με τα οποία ερμηνεύεται η άφθατη αυτή θεϊκή φύση. Όσες έννοιες αποδίδονται στο όνομα Χριστός, πρέπει κατά συνέπεια να αποδίδονται και σε μας. Και όπως με τη κοινωνία μας με τον Χριστό αποκτήσαμε το επίθετο Χριστιανός, έτοι επιβάλλεται και σε μας να φέρουμε πάνω μας όλα τα σχετικά υψηλά ονόματα. Να είμαστε δηλαδή, δίκαιοι, αληθινοί, αγαθοί κλπ. Αλλιώς, θεωρεί ο Άγιος, γελοι-

(4)



Το όνομα

«Χριστιανός»

Ιω Γρηγόριο Νύσσης

οποιούμε το όνομα Χριστιανός. **Χριστιανός είναι η μίμηση της Θείας Φύσης του Χριστού.**

Ακόμα, ο Άγιος Γρηγόριος αθαφερόμενος στο όνομα του Χριστιανισμού δίνει μερικές απαντήσεις σε υποθετικά ερωτήματα, προκειμένου να εξηγήσει αυτόν τον αγώνα μας να μιμηθούμε το Θεό. Είναι δυνατόν, λέει, η ταπεινή ανθρώπινη φύση να μοιάσει τη θεία; Ναι, απαντά, γιατί **ο άνθρωπος αρχικά πλάστηκε** όμοιος με το Θεό και στόχος του Χριστιανισμού είναι να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτη του ευτυχία. Ο άνθρωπος είναι **το πρώτο αντίγραφο και ομοίωμα του Θεού** και εάν παραμείνει έτοι ή γίνει, μπορεί να ελπίζει πως θα ζήσει αιώνια μαζί Του.

Αν κάποιος Χριστιανός δεν ζει σύμφωνα με το όνομα που φέρει, αυτό τι συνέπεις έχει; Ο μη Χριστιανός, βλέποντας τον τρόπο της χριστιανικής μας ζωής, σχηματίζει και την ανάλογη έννοια για το Θεό μας. **Αν δει πως εμείς οι Χριστιανοί έχουμε** αγαθότητα λ.χ., τότε θα πιστέψει ότι και ο Θεός μας είναι αγαθός. Αν κάποιος από μας είναι κυριευμένος από πάθη και τολμά να αποκαλείται Χριστιανός, αυτό θα γίνει αφορμή να κατηγορηθεί ο Θεός. «Αλίμονο σ' εκείνους που εξ αιτίας τους δρίζεται το όνομά μου», λέει η Γραφή (Ησ. 52,5).

Μήπως είναι αδύνατο η άθλια ανθρώπινη φύση μας να πλησιάσει και να μοιάσει με την αγιασμένη θεϊκή φύση; Το Ιερό Ευαγγέλιο δεν μας συμβουλεύει ακατόρθωτα πράγματα, ισχυρίζεται ο Άγιος, αλλά **να μιμούμαστε στη ζωή μας** τις αγαθές ενέργειες του Θεού, όσο αυτό μας είναι δυνατό. Ο Θεός αγαπά, άρα κι εγώ



Μια ακόμα χτισμένη Ωραία Πόλη, στην Καππαδοκία της Μικρασίας!

μπορώ να αγαπώ. Συγχωρεί Εκείνος; Μπορώ κι εγώ να συγχωρώ. Ο αποχωρισμός από τα πάθη και η καθαρότητα είναι η πραγματική μίμηση της θείας τελειότητας.

Μήπως, όμως, αυτό είναι κάτι το **κουραστικό και επίπονο**; Όχι, αν ο Χριστιανός το θελήσει. Ζεις ζωή ουράνια, ενώ μένεις στη γη, **εάν προσπαθείς να συλλογίζεσαι τα ουράνια** και εάν στα ουράνια θησαυροφυλάκια αποθηκεύεις τον πλούτο της αρετής.

Γίνεται κουραστικός και επίπονος ο αγώνας μας να μιμηθούμε το Θεό, γιατί ο διάβολος πάντα και με ποικίλους τρόπους προσπαθεί να καταστρέψει καθετί καλό και θεάρεστο. Στην προσπάθειά μας αυτή όμως δεν είμαστε μόνοι· τα αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας μας μάς δυναμώνουν και μας τελειοποιούν.

Ας προσπαθούμε **να έχουμε καταθέσεις στον Ουρανό**, γιατί ανάλογα με το ύψος αυτών των καταθέσεών μας, θα είναι και ο τόκος που θα λάβουμε την ημέρα της ανταποδόσεώς Του της δικαίας.

Ονομάζομαι λοιπόν Χριστιανός, για να μιμούμαι το Χριστό, να ενεργώ και να πορεύομαι όπως Εκείνος και για να ζήσω αιώνια μαζί μ' Εκείνον!

(5)

ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΩΤΟΧΑΩΤΕΣ ΟΣΚΕΨΕΙΣ

Επιμέλεια: Χρυσούλα Καρίπογλου - Σπανού

- «Οι Χριστιανοί γενεαλογούνται από τον Κύριο Ιησού Χριστό». (Αριστείδης ο Απολογητής)
- «Όσοι πίστεψαν στο Χριστό δέχτηκαν την καινούργια ονομασία όχι από τον Αθραάμ ή τον Ισραήλ, καλούμενοι Ιουδαίοι, αλλά ονομάστηκαν από τον ίδιο το Χριστό, διότι καλούνται από όλους Χριστιανοί». (Θεοδώρητος Κύρου)
- «Η ψυχή του Χριστιανού πρέπει να είναι πιο καθαρή κι από τις ακτίνες του ήλιου». (Ιωάννης Χρυσόστομος)
- «Χριστιανός είναι η απομίμηση του Χριστού, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, και στα λόγια και στα έργα και στη σκέψη. Πιστεύει δε ορθά και αλάνθαστα στην Αγία Τριάδα». (Ιωάννης της Κλίμακας)
- «Δεν αφήνουν οι Χριστιανοί τις χαρές και τις απολαύσεις τους στη ζωή, αλλά τις επεκτείνουν σ' άλλες, πιο αιώνιες και μεγάλες». (Τερτυλλιανός)

• «Δεν υπάρχει αμφιβολία για μένα: Χάρη στη μεσολάθηση των Χριστιανών υπάρχει ο κόσμος». (Ολιβιέ Κλεμάν)

• «Ένας Χριστιανός δεν πρέπει να είναι δειλός. Αν κάποιος είναι δειλός, αυτός δεν είναι Χριστιανός». (Βιργκίλ Γκεωργίου)

• «Ο αληθινός Χριστιανός είναι η ενσάρκωση του Ευαγγελίου». (Σπυρίδων Αντωνίου)

• «Όσοι λένε ότι ανήκουν στο Χριστό, γνωρίζονται όχι μόνον από όσα λένε, αλλά και από όσα πράττουν». (Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)

• «Καμία ωφέλεια δεν θα έχουμε από το ότι ονομαζόμαστε Χριστιανοί, εάν και τα έργα μας δεν είναι χριστιανικά». (Κύριλλος Ιεροσολύμων)

• «Ο Χριστιανός είναι ένας σπόρος ταλαιπωρημένος κατά το χειμώνα του παρόντος βίου, που πρόκειται να αναθάλει στην αιώνια άνοιξη της άλλης ζωής». (Μακάριος ο Αιγύπτιος)

• «Ο Χριστιανός και σ' αυτό πρέπει να διαφέρει από τους απίστους, στο να τα υποφέρει όλα γενναία». (Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

• «Τα πάντα δώσε για το Χριστό, το Χριστό μη δώσεις για τίποτε ποτέ». (Ιουστίνος Πόποβιτς)

(Από τη συλλογή Αποφθεγμάτων Γεωργίου Β. Μαυρομάτη «Δροσοσταλίδες», Τόμος Β', Εκδόσεις, «Τέρτιος» Κατερίνη).

Στον Πόντο, στην Παναγία Σουμελά.



Το όνομα

«Χριστιανός»

«Υμεῖς ἐστέ τὸ ἄλας γῆς,
ἐάν τὸ ἄλας μωρανθῇ,
ἐν τίνι ἀλισθήσεται;
Θεὶς οὐδένι ισχύει ἔτι εἰ μή
θληθῆναι δέξω καὶ καταπατεῖσθαι
ὑπό τῶν ἀνθρώπων.
Υμεῖς ἐστέ τὸ φῶς τοῦ κόσμου»

(Ματθ. 5, 13 – 14)

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ

«Ούτε εμείς οι θεολόγοι και οι κληρικοί δεν έχουμε βάλει βαθιά μεσ' την καρδιά μας ότι **το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Χριστιανών** είναι η μεταξύ μας αγάπη, και μάλιστα στο βαθμό και στην ένταση που με το υπόδειγμά Του μας το έδειξε ο ίδιος ο Κύριος. Εμείς, αλλά και γενικότερα οι λεγόμενοι Χριστιανοί, πολλές φορές όχι αγάπη δεν έχουμε μεταξύ μας, αλλά **εχθρευόμαστε** ο ένας τον άλλον σαν οι χειρότεροι εχθροί. Εμείς την ιερή λέξη «αγάπη» την έχομε κατανήσει **διακοσμητικό λεξίδιο**. Γι' αυτό συχνά μεν την επαναλαμβάνομε, την έχομε όμως αδειάσει απ' το περιεχόμενό της. 'Υστερα απ' αυτή μας τη συμπεριφορά, πώς θέλουμε οι μη «Χριστιανοί» να είναι καλύτεροι από μας; Για να μην πούμε, ότι **μερικές φορές** η συμπεριφορά αυτών είναι πολύ καλύτερη, πιο «χριστιανική» απ' τη δική μας... Αν δεν εφαρμόσουμε την «καινή», την καινούργια, εντολή της αγάπης, θα αλληλοφαγωθούμε. 'Όπως διαμορφώθηκε σήμερα η ζωή μας, βρισκόμαστε **μπροστά σ' ένα δίλημμα**: 'Η θα αγκαλιάσουμε την «καινή» εντολή και θα εργασθούμε για την εφαρμογή της, ή θα εξαλειφθούμε από προσώπου της Γης' τρίτη λύση δεν υπάρχει για μας».

(Από το βιβλίο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου τ. Αθηνών Ιερωνύμου, «Έμαστε Χριστιανοί!»)

Οι φετινές μας Κατηχητικές Συνάξεις

Στον Άγιο Θεοάποντα:

• κάθε Παρασκευή

7:00 μ.μ. Σύναξη Κατηχητικού Λόγου
8:30 μ.μ. Βραδινή Συντροφιά Νίσων

• κάθε Σάββατο

10:00 μ.μ 11:30 π.μ.
Συντροφιά Παιδιών Δημοτικού

• κάθε Κυριακή

10:30 μ.μ 11:30 π.μ.
Συντροφιά Εφήβων Γυμνασίου - Λυκείου



Στην Αγία Θωμαΐδα:

• κάθε Τετάρτη

5:00 μ.μ. Σύναξη Αγιογραφικής Μιλέτης

• κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα

8:00 μ.μ. Συμβουλευτική Συνάντηση Συζύγων

Εκδήλωση Λήξης των Κατηχητικών της Μητροπόλεως μας
στον αύλειο χώρ του Ναού μας



